

H. Bor

Gedenkt de gevangenen.

Uitg. Den Hertog, Houten; 175 blz.;

€ 14,50.

Wie Gedenkt de Gevangenen. Ervaringen met mensen in de marge leest, hoort het hart van een evangelist kloppen. H. Bor, bekend vanwege zijn evangelisatiepost in Gent – waar hij regelmatig groepen jongeren uit Nederland te gast ontving om enthousiast over zijn werk (en Gods werk) te vertellen – is er de auteur van. Bor dient nu de kleine gemeente van de christelijke gereformeerde kerk in Poederrijen. Hij schreef een goed leesbaar boekje met een levendige beschrijving van vele ervaringen met gevangenen. Ook het hart van het evangelie klinkt daarin door. Dit brengt teweeg dat je gemakkelijk meegenomen wordt in een wereld die gewoonlijk ver van de gemeente af staat. Bors beschrijving kan heel dienstbaar zijn om bepaalde stigma's te helpen weg nemen.

Een aandachtspuntje zou kunnen zijn dat de verwoording van verschillende ontmoetingen een slotstukje heeft waarin wat cli-

chématisch de dogmatiek van zonde en genade aan de orde komt. Wie Bor kent, weet dat dit in zijn optreden niet zo geweest zal zijn.

De schrijver is er mijns inziens in geslaagd de belevingswereld van gevangenen dichtbij te brengen en kan er

een positieve bijdrage in leveren om met andere ogen naar onze naasten in de cel te kijken. Jammer dat er op een tiental plaatsen wat (taalkundige) slippertjes in de tekst zitten, die er in de drukproef gemakkelijk uitgehaald hadden kunnen zijn, maar dit doet de waarde van het boekje zeker niet teniet.



C. VAN DEN BERG, OUDDORP